

HÄNT I BYN

SEPTEMBER 2012

Så har ytterligare en sommar lagts till handlingarna. Blötan har varit oändlig tycks det och förhoppningen är att det blir en vacker och inte fullt så blöt höst.

NEDERBÖRDSMÄNGD denna blöta sommar jämf 2011 o 2012

	2011	2012
MAJ	63	24
JUNI	116	130
JULI	74	87
AUG	94	52
Summa	347	293

Lokala variationer kan förekomma då åskskurarna slår olika från tid till annan.

Det var alltså 50mm blötare samma period 2011 vilket man inte kunde tro.

Återinflyttad hemvändare är Peter Sundman fr o m i somras som härmed hälsas välkommen igen.

Vi har ett litet problem som kvarstår:

Byföreningen är tacksam för alla medlemsavgifter som betalas in.
TACK PÅ FÖRHAND.

AVGIFTER ENLIGT NEDAN

200.- per familj
100.- per enskild medlem
100.- per stödfamilj
50.- per stödmedlem

**Bankgirot är som tidigare
5625-0772**

Kommande periods aktiviteter:

Halloween fest 2012-10-27 kl 18.30
Anmälan Susse och Anki
Kransbindning 2012-11-15 kl 19.00
Knutsfest 2013-01-12 kl 18.00
Julen dansas ut!!!!!!!

Närmaste större begivenhet är **ÄLGJAKTEN** som tar sin början andra måndagen i oktober dvs den 8:e. Någon större älgdjur har redan siktats och förhoppningen är att den stannar kvar i området ett tag till.

Påhälsningar av vildsvin har också förekommit med diverse skador på grödorna.

**VÅR HEMSIDA MED FÖLJANDE
ADRESS VÄNTAR PÅ ERT BESÖK:
WWW.GASSHULTBYFORENING.SE**

OM MAN VILL HA ÅTKOMST TILL
BILDGALLERIET TAR MAN KONTAKT MED
KRISTINA PETERSSON SÅ FÅR MAN
INLOGGNINGSUPPGIFTERNA.

Några tankar från flanören efter ytterligare en säsong med vandringar på "byarundan" för tolvte året i rad:

Så har en årsvandring lagts till historien och det är många tankar som virvlar kring när är ute och går på detta vis....

På vintern är det mycket focus på att inte stå på öronen när det är halt eller vingla ut i vägen framför någon bil och oftast är det mörkt och kallt under dessa promenader.

Sedan kommer senvintern och hoppсан en morgon hörs ett välbekant kackel, nu är tranorna på gång med förebud om våren. Härefter kommer gässen dragande i tusental och det dröjer inte länge förrän man hör de första morkullorna med sitt karaktäristiska läte. Sedan rätt som det är ser man första starflocken och snart börjar gräset så smått spira i vägkanten och plötsligt har "lille vipp" (sådesärulan) kommit och nu är det vår på riktigt.

Så en vacker dag ser man nyfödda kalvar hos amkorna och har man lite tur får man beskåda en födsel också. Det är stort.

Efter ytterligare några veckor kan man ibland se rågetterna visa upp sina kid med vitaktiga fläckar på ryggen.

Nu är försommaren här med fågelsång och blomsterprakt i diken och det är riktigt gott att leva.

Så går den ena dagen efter den andra och vid varje promenad ser man alltid något nytt eller annorlunda sedan förra gången.

Sommargäster dyker upp och åker igen, ibland stannar någon och frågar om vägen hit eller dit på det ena eller andra främmande språket och man får göra så gott man kan för hjälpa till.

Så går det och den ena dagen läggs till den andra, kräftfester vidtar när den tiden kommer och plötsligt tog sommaren slut.

För sommar har det varit även om det regnat och vi blivit blöta ibland, sommar är ändå sommar och nu är vi inne i hösten med skördetid både på åkrar och i trädgårdsland för att inte tala de stundande jakttider med spänning och nöje i skogen för de som har denna böjelse.

Nu börjar våra flygande sommargäster att dra söderut under vemodigt trumpetande, jag antar att dom tar farväl av sommarens glada dagar.

Temperaturen börjar falla på natten och morrnarna och nu dröjer inte länge förrän det biter i skinnet och en och annan snöflinga virvlar förbi och plötsligt är hösten också förbi.

Nu är det mörkt länge på morgonen och tidigt på kvällen och rätt som det är kommer första snön och det blir halt och dant och nu måste vi skotta och se till att ha rätt däck på bilen. Vissa har det så vist ordnat att grannen sköter skottningen på vägen och det är man tacksam för. Nu lackar det mot jul med allt vad det innebär med samvaro med nära och kära samt möen mad och dryck, detta får man ju lida pin för in på nyåret och man lär sig aldrig men det kan det väl vara värt.

Så gick åter ett år med lite tankar för flanören och kompany.

